



**Spiritueel
Cultureel
Centrum**

**Zaterdag 24 okt.
van 10.30-12.30 uur
via ZOOM Verbinding
Inleider
Liesbeth Levy
info en opgave
secretariaatscc@gmail.com
bijdragen € 5,-**



Leven is ontmoeten visie Martin Buber

Leven is ontmoeten, de authenticiteit van de ander ervaren. Martin Buber (1878-1965) is de filosoof van de dialoog, de *ik-jij* relatie, de echte ontmoeting. Hiertegenover plaatst Buber de *ik-het* relatie, waarin de ander een object is dat we gebruiken voor ons eigenbelang of om onszelf te bevestigen. De kunst van het leven ligt in de *ik-jij relatie*. Daar kunnen we ook God ervaren.

Tijdens deze Zoom bijeenkomst hoort u meer over wat deze 'filosofie van de dialoog' is gaan heten, en de concrete betekenis daarvan voor ons. We vragen ons in dialoog af welke waarde deze ideeën hebben voor ons concrete leven.

Inleider: dr. Levy is filosoof en directeur van stichting Lokaal, een centrum voor democratie in Rotterdam. Zij is dit jaar gepromoveerd op het dialoog begrip van Buber en Levinas, en de maatschappelijke relevantie daarvan.